

Pragtfuld tur til Norge

Oslo matchen spilles hver andet år i Oslo og hver andet år i Aalborg. Deltagerne er herrer med handicap op til ca. 20. Alle kan tilmelde sig, ved overtegning er det "captain's pick"
Der spilles om vandrepokal; en klokke der helst skal hænge i vores klubhus. Matchen har været spillet siden 1967

Vi ankom med Stena Saga i Oslo torsdag aften, med den dejlige vejrmedling, sol og vindstille alle 3 dage. Vel ankommet til hytterne på Bogstad Camping ca. 300 m. fra Oslo golfklub blev bilerne tømt og vi flyttede ind i 4 mands hytter. Vi gik ned i klubhuset hvor det Danske flag blev hejst og vi spiste aftensmad sammen med den Norske kaptajn.



Fredag formiddag blev udnyttet til træning på udslagsbanen men ikke mindst til træning på puttegreenen, som nok allerede gav os et "wake up call". Udover selvfølgelig at være meget kuperede, løb bolden over 10 på stimpmeteret. Fredag over middag inviterede nordmændene os til drinks på terrassen hvorefter vi spillede en runde foursome (hulspil hvor 2 mand skiftes til at slå på samme bold). Da runden var færdig gav nordmændene iskolde fadøl –ja det gjorde de alle 3 dage - heja Norge. Den aften blev der over kaffen og sponsorerede bendertærter, snakket meget om hvordan en bane også kan se ud, havde vi været imponeret over greens, var vi ikke mindre imponeret over flotte fairways.



Friske står vi op lørdag morgen, hvor der brases bacon og laves scrambled æg i hytterne, inden vi hen på formiddagen går på banen hvor der spilles Fourball (hulspil hvor bedste bold på hvert hul vinder). Om aftenen giver nordmændene festmiddag – heja Norge (igen).



Søndag formiddag starter singler (hulspil mand mod mand). Kaptajnerne lægger ud først, så de, efter at have spillet, kan sidde på den ophøjede terrasse og se holdene vende tommelfingre enten op eller ned, efterhånden som de kommer ind. Vi bliver enige om at klokken selvfølgelig også vil pynte i det Norske klubhus. Sådan er det oftest med hjemmebanefordel. Helt utroligt bliver vi inviteret på frokost – heja Norge (igen - igen) inden vi går i bad i klubhuset, hvorefter der køres til færgen, hvor der er bestilt kahytter. Ankomst mandag morgen i Frederikshavn kl 07.00.